

Η Επιτροπή συζητάει τρία νομοσχέδια, εκ των οποίων τα δύο αφορούν την Κύρωση Μνημονίων Κατανόησης για τη λειτουργία «Κέντρου Αριστείας Ναυτικής Ασφαλείας» και τη λειτουργική σχέση ανάμεσα στο Στρατηγείο Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού του NATO και τα συμμετέχοντα κράτη στο «Κέντρο Αριστείας Ναυτικής Ασφαλείας».

Οι ελληνικές κυβερνήσεις 70 χρόνια τώρα εντάσσουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στα κάθε είδους επιτελεία του Νατοϊκού μηχανισμού, στέλνουν στρατιωτικές μονάδες σε επιχειρήσεις και σε ασκήσεις – πρόβες πολέμου, πρωτοστατώντας μάλιστα πολλές φορές ανάμεσα στις άλλες χώρες μέλη.

Αυτή η ελληνική συμμετοχή στις νατοϊκές δραστηριότητες παρουσιάζεται από τις κυβερνήσεις, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την «σταθερότητα και ασφάλεια» στην ευρύτερη περιοχή και τη διασφάλιση των συμφερόντων της χώρας και το κάνουν αυτό, προσπαθώντας προσπαθούν να πείσουν το λαό να αποδεχτεί την εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ισχυριζόμενες ότι η ένταξη στο NATO και την ΕΕ θα μας προστατέψει. Κι όμως, συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Στοχοποιεί τη χώρα μας από αντίπαλα προς το NATO, ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα. Όμως η ίδια η πραγματικότητα της Ουκρανίας, διαψεύδει τις κυβερνήσεις.

ΗΠΑ και NATO πάει πολύ να το παίζουν υπερασπιστές των συνόρων μας και της ασφάλειας της χώρας!

Η διαχρονική επίκληση της «σταθερότητας και της ασφάλειας» αποδεικνύεται μεγάλο ψέμα, παίρνοντας υπόψη την Τουρκική κατοχή της Βόρειας Κύπρου, την Νατοϊκή επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία, τις επεμβάσεις στη Λιβύη, στη Συρία, αλλά και την ιμπεριαλιστική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στην Κριμαία λίγο πιο πριν, ή την Οσσετία και την Αμπχαζία παλαιότερα για να περιοριστούμε μόνο στην «ευρύτερη περιοχή»!

Αυτό που αναφέρεται συνήθως, ως αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας, δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας γενικά και αόριστα. Υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών ομίλων και είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντα του λαού μας. Ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα εξασφαλίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο. Είναι γνωστή η ενιαία στάση ΗΠΑ NATO ΕΕ απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της χώρας!

Η πολιτική της εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς είναι άκρως επικίνδυνη, αφού μπλέκει το λαό μας σε αντιπαραθέσεις ισχυρών δυνάμεων και τον στοχοποιεί.

Αυτό το τελευταίο είναι πιο εύκολα αντιληπτό στις μέρες μας, μετά την συνεχή ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο της Ουκρανίας, αδιαφορώντας για τους κινδύνους.

Όχι ότι χρειαζόταν ιδιαίτερες γνώσεις για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος αυτός, παρά τις προειδοποιήσεις αξιωματούχων της Ρωσίας και του Ιράν που έχουν προηγηθεί κατά καιρούς. Κουβέντα, για την πρόσφατη ρωσική αεροναυτική άσκηση στην Μεσόγειο, που περιλάμβανε εικονική προσβολή μεταξύ άλλων της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης.

Εκτός από την Νατοϊκή δράση της χώρας, η ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις βάσεις, όπως κι εκείνη με την Γαλλία, αποτυπώνουν επίσης την επιδίωξη για πιο ενεργητική εμπλοκή στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς με τη Ρωσία και την Κίνα.

Εμείς λέμε ότι δυναμώνει η επιθετικότητα της ελληνικής αστικής τάξης, αποβλέποντας στην προώθηση των συμφερόντων της στην περιοχή, ώστε τελικά να επωφεληθεί περισσότερο από το μοίρασμα της λείας των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, χώνεται όλο πιο βαθιά στα «παζάρια» και τις «διευθετήσεις» που είναι σε εξέλιξη, όπως τελευταία και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η κυβέρνηση της ΝΔ σε σύμπλευση με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα αστικά κόμματα, ως πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης, κλιμακώνοντας την εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς.

Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου μεταφοράς δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη, σε «θύτη» λαών άλλων χωρών αλλά και ο ελληνικός λαός σε «θύμα», αφού η χώρα έχει γίνει στόχος πιθανών αντιποίνων. Αναδείχθηκε μάλιστα η Ελλάδα πρωταθλήτρια -πάνω κι από τις ΗΠΑ- των Νατοϊκών εξοπλισμών που ξεπερνούν τα 6.5 δις.

Λένε ότι «θωρακιζόμαστε από την τουρκική απειλή» αλλά η αλήθεια είναι ότι η στρατηγική του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και της ΕΕ που ενισχύουν τις στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία τροφοδοτούν τις τουρκικές διεκδικήσεις, την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών.

Ο Νατοϊκός ιμπεριαλισμός δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο και κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά μόνο “Νατοϊκό έδαφος” και δουλεύει για επικίνδυνες διευθετήσεις στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, για οδυνηρούς συμβιβασμούς στη συν-διαχείριση του Αιγαίου, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Άλλωστε πολύ έγκαιρα οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ διέθεσαν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για την τακτική ανανέωση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ που συμβάλουν στην περικύκλωση της Ρωσίας στο πλαίσιο της αμερικανικής επιχείρησης «Atlantic Resolve». Τώρα μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,

τόσο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης όσο και της Θεσσαλονίκης μεταβάλλονται σε ορμητήρια επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων για ενίσχυση της περικύκλωσης.

Η κυβέρνηση της ΝΔ μάλιστα εφαρμόζοντας άγρια καταστολή απέναντι σε όσους διαμαρτύρονται, φρόντισε να αποδείξει πόσο πιστός ευρωΝΑΤΟϊκός στρατιώτης είναι. Με απρόκλητη και βίαιη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων σε βάρος της απεργιακής κινητοποίησης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου έχει καταπλεύσει Νατοϊκό πλοίο, με στρατιωτικό εξοπλισμό και με σκοπό αυτό να φτάσει στην Ανατ. Ευρώπη. Προπηλάκισαν και συνέλαβαν, δύο μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ, ένα μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, ενώ επίθεση δέχτηκε και δημοσιογράφος του «Ριζοσπάστη».

Το «NATO Killers go home» έχει γραφτεί καλά στη μνήμη και τη συνείδηση του λαού και της νεολαίας και καμία κυβέρνηση, κανένα όργιο καταστολής από τα ΜΑΤ, κανένα ΝΑΤΟ, καμία αμερικάνικη πρεσβεία δεν μπορεί να το διαγράψει. Τα εγκλήματα πολλά, οι λαοί τα έχουν βιώσει στο πετσί τους.

Σήμερα συζητάμε μια ακόμη ελληνική συμβολή στην περαιτέρω ενίσχυση των πολεμικών επιδιώξεων του ΝΑΤΟ για να δρα ανενόχλητο και σε ασφαλές περιβάλλον και όχι για να «διασφαλίζει» «ένα ασφαλέστερο θαλάσσιο περιβάλλον», όπως υποκριτικά αναφέρουν τα μνημόνια κατανόησης μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας – Ρουμανίας, το μεν πρώτο για την ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία του «Κέντρου Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας» και το δεύτερο για τη θέσπιση της λειτουργικής σχέσης ανάμεσα στο Στρατηγείο της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ και στα συμμετέχοντα κράτη στο Κέντρο Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας.

Ας θυμηθούμε καταρχήν, το γεγονός ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση το 2019, κυρώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, σχετικά με την τοποθέτηση αντιπροσώπου της χώρας μας, στο Στρατηγείο της Ανώτερης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, που σηματοδοτούσε τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους Νατοϊκούς σχεδιασμούς και τις στοχεύσεις εναντίον των λαών και στην απόλυτη μετατροπή των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας σε περιφερειακό Νατοϊκό μεντεσέ, στελεχωμένες και εξοπλισμένες σύμφωνα με τα Νατοϊκά πρότυπα και έτοιμες να επέμβουν όπου τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών το απαιτήσουν». Τόσο Αριστερά !!!

Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε το δρόμο, ως συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ- ΠΑΣΟΚ!

Μετά το «Ολοκληρωμένο Κέντρο Αριστείας Αεροπορικής και Πυραυλικής Άμυνας» στη Σούδα, που το συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το έθεσε σε λειτουργία η ΝΔ, τώρα, για την «ανάγκη ενίσχυσης των αντιαεροπορικών και αντιπυραυλικών δυνατοτήτων και

υποστήριξης της δια-λειτουργικότητας» του NATO, που επιβεβαιώνει τη «βύθιση» του νησιού και της χώρας σε μια δίνη επικίνδυνων σχεδιασμών και ανταγωνισμών με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, η κυβέρνηση της ΝΔ μας προτείνει η χώρα να συνεισφέρει στη λειτουργία του NATO, ενός ακόμη κέντρου «αριστείας», που φιλοξενείται στην Τουρκία.

Έτσι ξανά ο ελληνικός λαός θα κληθεί να συνεισφέρει τόσο οικονομικά (πάνω από 200 χιλ. ευρώ μόνο τα πάγια ετήσια έξοδα), όσο με προσωπικό, αλλά και με τις γνώσεις - προτάσεις του, ώστε η λυκοσυμμαχία να βελτιώσει τις ικανότητές της για έλεγχο των θαλασσών σαν παγκόσμιος χωροφύλακας.

Ο έλεγχος ασφαλείας των θαλασσών, εκτός από την επιτήρηση, τις περιπολίες και τη συγκέντρωση πληροφοριών, περιλαμβάνει επίσης την προστασία κρίσιμων υποδομών και την «επιβολή του νόμου» με «αντιτρομοκρατικές» επιχειρήσεις «ναυτικής απαγόρευσης», όπως τις λένε.

Πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο παρέχει ήδη εκπαίδευση το Νατοϊκό «Κέντρο ναυτικής αποτροπής» στη Σούδα με τις ευλογίες όλων των κομμάτων, πλην ΚΚΕ.

Παίζει κομβικό ρόλο για τα συμφέροντα της λυκοσυμμαχίας, καθώς εκπαιδεύει (σε αλληπάλληλα, υψηλών απαιτήσεων και εξειδικευμένα «σχολεία») στελέχη κρατών - μελών για νηοψίες, υποβρύχιες έρευνες και άλλες δραστηριότητες. Σε αυτό έχουν ήδη εκπαιδευτεί χιλιάδες στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων από διάφορες χώρες. Διόλου τυχαία το ΚΕΝΑΠ ήταν το πρώτο παρόμοιο Νατοϊκό κέντρο που έλαβε την υψηλότερη μορφή πιστοποίησης της λυκοσυμμαχίας.

Όλα αυτά θα μελετάει το νέο Κέντρο Αριστείας, ώστε οι Νατοϊκές ναυτικές μονάδες να είναι ικανές να εξασφαλίζουν την «ελευθερία της ναυσιπλοΐας», εννοείται, για χάρη των ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων του βορειοατλαντικού συμφώνου και των μονοπωλιακών συμφερόντων που εξυπηρετεί. Μια τέτοια επιχείρηση, η «Sea Guardian» (Σι Γκάρντιαν) είναι σε εξέλιξη εδώ και χρόνια στην Αν. Μεσόγειο, αφού διαδέχθηκε την «Active Endeavour» (Άκτιβ Ένντέβερ).

Εμείς για μια φορά ακόμη τονίζουμε ότι είτε με τη δημιουργία ιμπεριαλιστικών επιθετικών υποδομών στο ελληνικό έδαφος, είτε με την ενεργή ελληνική συμμετοχή σε άλλες Νατοϊκές υποδομές, επιτελεία και κέντρα μελετών εκτός συνόρων, πολύ περισσότερο με συμμετοχή σε νατοϊκές επιχειρήσεις και ασκήσεις, όχι απλά δεν θωρακίζεται αμυντικά η χώρα, αλλά υπονομεύεται βάνουσα η ειρήνη, έστω και αυτή η ιμπεριαλιστική ειρήνη, στην περιοχή, αλλά και ευρύτερα.

Μετά βάση όλα τα παραπάνω, το ΚΚΕ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ την κύρωση και των δύο Μνημονίων Κατανόησης.